



Paranormale wereld

De komende tijd maakt u, op een zo nuchter mogelijke manier, kennis met de paranormale wereld. De paranormale wereld kan veel te bieden hebben. Vroeger werd het paranormale door velen gezien als iets vreemds, iets wat niet kon bestaan; sommigen zagen het zelfs als iets duivels. Tegenwoordig heeft de media, met programma's zoals 'het Zesde Zintuig', het paranormale dichterbij gebracht. De populariteit van deze programma's bevestigt dit gegeven. Het wordt door steeds meer mensen gezien als iets wat wel degelijk bestaat. Mensen durven te stellen dat er meer is tussen hemel en aarde, ook al weet men niet precies wat het is.

De wetenschap kan, naar hun mening, geen verklaring voor het paranormale vinden. Men weet niet waar ze deze moet zoeken. Onverklaarbaar zegt de wetenschap dan, dus het kan er niet zijn. Men doet vervolgens deze verschijnselen af als totale onzin. Toch blijkt een nieuwe generatie wetenschappers meer belangstelling te krijgen voor het paranormale. Vooral in Amerika houdt men zich daar steeds meer mee bezig. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het 'paranormale' werkt. Een onderzoek bij een grote, Amerikaanse universiteit heeft aangetoond dat topmanagers tachtig procent van hun beslissingen nemen op basis van intuïtie en twintig procent op basis van kennis. Gewoon je voelsprietten gebruiken dus. Iedereen beschikt over paranormale vermogens. Je kunt niet paranormaal worden, je bent het al vanaf het moment dat je geboren wordt. Van deze menselijke kwaliteit maakt men te weinig gebruik. Als de mens echter geen intuïtie tot zijn beschikking had gehad, dan had hij als soort niet eens kunnen overleven.

Paranormale vermogens zijn te vergelijken met muzikaliteit. De ene persoon is zeer muzikaal, de ander daarentegen wat minder. Maar muziek maken kan iedereen. Ieder op zijn eigen manier. Kleine kinderen, tot ongeveer hun zevende jaar, zien vaak 'meer' dan de meeste volwassenen. Ze staan nog dikwijls in verbinding met het hiernamaals. Ze ervaren en zien dingen die de meeste volwassenen afdoen als 'fantasierijke kinderverhalen'. Deze reactie kan voortkomen uit angst. Mensen hebben moeite met iets wat onverklaarbaar is. Kinderen met deze ervaringen worden vaak uitgelachen of ze mogen er van

hun ouders niet meer over praten. Natuurlijk hebben kinderen een rijke fantasie. Toch moeten de verhalen van (paranormale) kinderen serieus genomen worden. Deze ervaringen kunnen namelijk voor hen zeer beangstigend zijn. Wanneer er niets meegedaan wordt kan dat leiden tot psychische- en/of gedragsproblemen. Een medium zou hierbij kunnen helpen. Maar wat betekent paranormaal nu eigenlijk? Letterlijk: voorkomend naast het normale. Je zou kunnen zeggen dat bepaalde zintuigen van de 'paranormale' mens zeer gevoelig zijn. Zo gevoelig, dat ook informatie die voor 'normale' mensen niet zicht- of hoorbaar is wordt opgepikt. Iemand die 'paranormaal' is heeft een of meerdere van zijn zintuigen sterker ontwikkeld dan de gemiddelde mens. Dit uit zich onder andere in helderziend-, helderhorend- of heldervoelendheid. Een persoon met deze kwaliteiten noemen we een medium. Een medium is ook een doorgeefluik van berichten die vanuit het hiernamaals, oftewel de hemel, naar onze aarde worden gebracht. Een medium wil laten zien dat er leven na de dood is. Dat kan veel troost bieden aan nabestaanden. Een goed medium geeft persoonlijke en controleerbare informatie van overleden dierbaren door. Hierbij kun je denken aan iemands favoriete artiest. Er zijn duizenden artiesten, dus gokken wordt echt onmogelijk. Of een plek waar de trouwring of een speciaal sieraad van de overleden partner nu wordt bewaard. Ook kan een medium specifieke, medische problemen van de overledene doorgeven, die hij of zij gedurende zijn leven had. Bijvoorbeeld maagproblemen, waarvoor specifieke medicijnen werden geslikt. Maar een dierbare kan ook zijn lievelingsdier(en) laten zien aan een medium.

Gewoon je voelsprietten gebruiken dus

Een paranormale gave overkomt je. Je moet er je weg in vinden. Goede begeleiding van een ervaren medium is daarbij onmisbaar. Het is niet altijd een gemakkelijk proces om hiermee om te gaan. De paranormale wereld bestaat niet alleen uit 'zwevers'. Er zijn veel goed opgeleide mediums die met beide benen op de grond staan en veel voor je kunnen betekenen. 'Blauwe jurken' zijn daarbij zeer zeldzaam, en zweven is helemaal niet nodig. Geniet daar alleen van op de kermis. Tot volgende maand.