



Engelen

Het is bijna Kerstmis wanneer deze uitgave in de brievenbus valt. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. Bij kerst denk je bijna automatisch ook aan engelen. Menig engeltje versiert onze kerstboom. Engelen zijn als afbeelding momenteel erg populair. Je komt ze op allerlei manieren in diverse winkels tegen. Mensen voelen zich aangetrokken tot engelen en engelen staan te popelen om ons te helpen. We hoeven ze alleen maar aan te roepen. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is kinderlijk eenvoudig.

Het woord engel stamt af van het Griekse woord angelos, wat boodschapper betekent. Engelen zijn een directe afsplitsing van de goddelijke bron en liefdevolle boodschappers van God. Engelen bestaan uit een energie van onvoorwaardelijke liefde en zijn geslachtsloos. Ze zijn in een willekeurig uiterlijke vorm waar te nemen. Het christendom laat engelen vaak zien met een volmaakt menselijk uiterlijk en een jeugdige uitstraling. Engelen horen niet specifiek bij een religie. Je komt ze tegen in het christendom, het Joodse geloof en de islam. Engelen waren er eerder dan welke religie dan ook. Ze zijn ontstaan tijdens het scheppen van ons universum. Religies gaan ervan uit dat het aantal engelen ongekend is. In de bijbel wordt gesproken over miljoenen engelen. Engelen hebben geen menselijk leven gehad; enkele uitzonderingen daargelaten.

In dit artikel gaan we dieper in op beschermengelen en aartsengelen. Beschermengelen begeleiden je gedurende je hele leven en zelfs daarna in het hiernamaals. De uitdrukking 'een engel op je schouder hebben' is hieraan verwant. Sommige mensen hebben hier heel bijzondere ervaringen mee en zijn bijvoorbeeld op miraculeuze wijze ontsnapt aan de dood, maar begrijpen niet hoe dat kan. Ze hebben het gevoel dat er iemand heeft ingegrepen om hen te helpen. Engelen mogen alleen ongevraagd ingrijpen wanneer je vroegtijdig zou komen te sterven en het je tijd nog niet is.

Engelen komen verder alleen in actie als je dat zelf vraagt. Totdat je aangeeft dat je hulp nodig hebt, staan ze in afwachting aan je zijde en doen ze niets. Ze respecteren onze vrije wil. Het is de bedoeling dat je duidelijk wat aan ze vraagt. Met alleen 'ik heb het moeilijk, ik weet geen uitweg meer' kunnen ze niets. Ze horen je woorden, maar

omdat je niets vraagt, doen ze niets. Je hoeft niet in engelen te geloven. Geef ze echter het voordeel van de twijfel, stel een duidelijke vraag en ze kunnen iets voor je betekenen. Je kunt om inzicht vragen bij een probleem, maar ook heel eenvoudige dingen vragen zoals een parkeerplaats als je weet dat die ergens moeilijk te krijgen is. En ja, natuurlijk willen we allemaal graag die jackpot van de Staatsloterij winnen, maar dat is zoals je begrijpt niet realistisch. Iedereen heeft een zelfgekozen zielsmissie en wanneer je wens niet in overeenstemming is met je missie, heeft vragen daarover geen zin. Heb vertrouwen dat ernaar je geluisterd zal worden en wees alert op de kleine signalen/inzichten die je vervolgens krijgt. Heb geen twijfel over wat je vraagt, want op deze manier stuur je twijfel naar het universum en zal het niet werken.

Naast beschermengelen zijn er ook aartsengelen. Deze engelen hebben een universele, bredere taak. Zij werken voor ons allemaal. Afhankelijk van waar je mee bezig bent, zijn ze bij je in de buurt. Deze engelen kun je ook aanroepen. Hier komt een beschrijving van een aantal bekende aartsengelen.

Aartsengel Michaël: biedt bescherming en kun je aanroepen wanneer in je in gevaar verkeert en je je onveilig voelt. Daarnaast geeft hij je moed en zelfvertrouwen. Ook helpt hij je inzicht te geven in je levensdoel.

Aartsengel Rafaël: de helende aartsengel. Helpt bij het helen van mens en dier.

Aartsengel Gabriël: brengt nieuwe energie en creatieve oplossingen wanneer je ergens vast mee loopt. Helpt ook bij alle onderdelen van het ouderschap zoals zwangerschap en opvoeding.

Aartsengel Uriël: helpt bij moeilijke gesprekken, leren en examens. Helpt ook in contact te komen met je innerlijke wijsheid.

Aartsengel Azraël: brengt overledenen naar het licht, troost nabestaanden en helpt hen bij het rouwproces.

Aartsengel Chamuel: helpt bij het vinden van werk, je levensdoel en gevonden voorwerpen.

Aartsengel Metatron: helpt nieuwe tijdskinderen en bij problemen met kinderen in het algemeen. Helpt om prioriteiten aan te brengen.

Aartsengel Haniël: helpt bij het loslaten van oude gewoonten en patronen.

Aartsengel Raguel: helpt je energie weer op peil te krijgen en helpt balans en vrede te brengen in situaties en misverstanden.

Beste lezers, laat de engelen je helpen met een mooi 2012. Fijne feestdagen allemaal!