

Farasha Healing: het gaat om balans, positiviteit en zelfvertrouwen

(Advertorial)

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij denken. Een gesprek met Nathalie Wolfs uit Moergestel maakt dat meteen duidelijk. Nathalie is van huis uit maatschappelijk werker en oefent haar beroep uit met aandacht voor de persoonlijke situatie van mensen waar ze mee werkt. "Een leidinggevende zei vaak tegen mij dat het lijkt of ik situaties lijk te voorzien. Ik blijk inderdaad hoogsensitief te zijn en over paranormale kwaliteiten te beschikken. Ik wil die gave graag inzetten om mensen te helpen. Niet vaag, maar heel concreet. Men kan bij mij terecht voor healings, readings (contact met overledenen), persoonlijk inzicht, ondersteuning van hooggevoelige- en nieuwwetjidskinderen, Bachbloesemremedies. Ik werk zowel met mensen als met dieren", aldus Nathalie.

"Als tiener zag ik dingen die men normaliter niet ziet. Ik zag energie rondom voorwerpen. Ik praatte daar niet over. Toen ik begin twintig was bezocht ik een paranormale beurs. Ik kwam daar in contact met een paragnost en had de nodige sceptis. Hij wist verbluffende dingen over mij te vertellen die precies klopten, en zei dat ik later hetzelfde werk zou gaan doen als hij. Ik kon me dat toen niet voorstellen. Het duurde nog een jaar of tien voordat de ontwikkeling op paranormaal gebied bij mij in een stroomversnelling kwam. Ik had in het begin last van mijn gave. Ik voelde gewoon hoe iemand die ik tegenkwam in zijn vel zat en kreeg daarbij beelden door. Het eerste wat ik geleerd heb is me af te sluiten. Vandaar dat ik het beeld van Farasha gebruik. Farasha betekent vlinder. Voor een vlinder geboren wordt zit hij in een cocon. Hij wacht tot het goede moment waarop hij uit die cocon kan komen als een schitterende vlinder. De vlinder heeft zich bevrijd van zijn ballast, zijn cocon, is ontpopt en als het ware getransformeerd in een nieuwe persoonlijkheid, klaar voor de toekomst. Eigenlijk is dat precies wat ik wil bereiken bij mensen en dieren: bevrijd je van je ballast, vind je balans, wees positief, kijk met vertrouwen de toekomst in."

Healings

Nathalie is allergisch voor al het zweverige dat met het paranormale geassocieerd wordt. Daarom vindt ze een goede

scholing belangrijk. Ze volgde onder meer opleidingen bij Marion Berndsen, in 2007 uitgeroepen tot het medium van het jaar en een autoriteit op dit gebied in Nederland. Nathalie leerde door het lezen van foto's en voorwerpen haar gaven te ontwikkelen, zodat ze nu mensen goed kan helpen, maar leerde ook in contact komen met overledenen. "Via een pasfoto of een voorwerp van een overleden persoon (zonder voorinformatie), leg ik met behulp van mijn gids contact met die persoon. Via mijn gids kan die persoon informatie aan mij doorgeven die over hem of haar, of over zijn familieleden of vrienden gaat. Op deze manier kunnen de dierbaren van de overledenen antwoord krijgen op hun vragen. De overleden persoon bepaalt echter zelf of hij open staat voor contact. Onlangs heb ik zo'n reading gedaan. De nabestaande kon het verdriet over het verlies van haar zoon niet verwerken. Door de reading kreeg ik onder andere het specifieke taalgebruik van de overleden zoon door, maar ook hoe hij was gestorven. Hij riep zijn moeder op verder te gaan met haar leven en zei dat het hem goed ging. De reading bleek een enorme troost voor de moeder te zijn."

"De Amerikaan dr. Eric Pearl is een autoriteit op het gebied van healen. Ik heb bij hem cursussen gevolgd en ben bevoegd healings te geven. Op mijn website kun je lezen wat die healings inhouden. Ik geef ze zowel aan mensen als aan dieren. Zo riep een baasje van een kat mijn hulp in. De kat plaste in huis. Ik legde, via een foto die het baasje naar mijn praktijk had meegebracht, contact met de kat. Toen de kat onder andere zijn persoonlijkheid beschreef en hoe het huis waarin hij verbleef eruit zag, was het baasje met stomheid geslagen. Het klopte precies. De kat gaf ook aan dat hij eenzaam was. Een tweede kat was enige tijd geleden gestorven. Met behulp van een healing, een Bachbloesemremedie en extra aandacht is het plassen in huis gestopt. Ik ben overigens geen arts en adviseer altijd bij fysieke en ernstige, psychische klachten contact op te nemen met een (dieren)arts."

Meer informatie: www.farasha-healing.nl.



Nathalie Wolfs

FARASHA HEALING



Hogenvaerstraat 6
Moergestel
Tel. 06-28141537
www.farasha-healing.nl
nathalie@farasha-healing.nl